

Wijkberichten maandag 16 november 2020

Kerkdienst

Op de maandagochtend dat ik deze woorden schrijf, weet ik nog niet voor de volle 100% zeker of komende zondag onze Rehobothkerk weer open zal zijn voor de eredienst mét u als kerkgangers. Ik reken er wél mee, want de overheidsmaatregelen zijn niet verscherpt. Dus... Onze website www.centrumwest.nl en de nieuwsbrief geven steeds de meest actuele informatie. Is de kerk weer open, dan blijft natuurlijk gelden dat u zich tevoren even opgeeft bij scriba Lenie de Boer (010-4340176 of per e-mail jenmdeboer@hetnet.nl); zij noteert uw naam graag en zal het ook eerlijk zeggen als het maximale aantal kerkgangers al gehaald is.

Aanstaande zondag is het de Zondag van de Voleinding, de laatste van het kerkelijke jaar. Wij grijpen vooruit op de voltooiing van de geschiedenis, het onverhuld doorbreken van het Koninkrijk Gods, de dag dat God alles in allen en alles zal zijn. Daarover kun je alleen in beelden spreken: wij leven in het 'nog niet'. Naast de glans van de eeuwigheid is het thema dus ook steeds dat van de standvastigheid en de volharding, het zien van de juiste tekenen van het Rijk midden in de gebrokenheid van de schepping en van onze wereldtijd. Wij vervolgen de lezingen uit 1 Thessalonicenzen en Mattheüs 25. Wij hopen op een goede en gezegende dienst!

De dichter Sytze de Vries (1945 -) dicht bij de voleindingstijd:

- 1. Een aarde veelbelovend
is ons ooit toegezegd,
als woord, als doel voor ogen
in onze mond gelegd,
ons op het hart gebonden,
in onze hand gegrift,
als weg die moet gevonden,
als voetstappen op schrift.*
- 2. Voor wie dit woord bewaren
als zegen opgelegd,
wordt leven tot bewegen,
tot hunkeren naar recht
en hopen op de vrede,
als alle vlees en bloed,
de ene taal zal spreken
die nu al zingen doet.*
- 3. Weer heeft dit woord geklonken,
dat liefde vraagt en geeft,
en ons de toekomst tekent,
wordt het geloofd, geleefd.
Hoe duisterder het donker
hoe meer het uitkomst biedt.
Het zal de nacht doorbreken
en worden tot en lied.*
- 4. Daar op die goede aarde,*

*in dat beloofde land
bloeit zegen uit de monden,
een vuist wordt open hand.
Daar is de strijd verleden,
eet alleman zijn brood
in vrede, is de liefde
zelfs sterker dan de dood.*

5. *Waar wij zo samen leven,
dit woord wordt recht gedaan,
zal God ons namen geven
die leesbaar blijven staan,
met tederheid geschreven,
met eeuwig licht omljnd.
Wij zullen kind'ren heten
die thuisgekomen zijn.*

Uit 'Het liefste lied van overzee' deel 1, nr. 22

Opnieuw dichtertelijke woorden om door geïnspireerd en bemoedigd te worden. Ik merk dat tijdens de zondagen en weken die in het licht van de voleinding staan, dit lied mij heel vaak door het hoofd speelt en zingt, ook al omdat het een verrukkelijke Engelse melodie heeft. Een lied dat mij steeds weer sterkt in de overtuiging dat ook deze coronatijd niet het laatste woord heeft, ook al heb ik wel eens van die momenten van het verzuchten van 'hoe lang nog gaat dit duren' en 'het is nu al lang genoeg geweest'. We blijven de gemeenschap van en in onze wijk versterken, al is het op dit moment vooral telefonisch. We blijven met elkaar in contact en doet u dat niet afwachtend, maar actief; belt u ook mij gerust op, ook om even bij te praten en elkaars stem te horen; u mag het op alle tijden proberen, maar de meeste kans maakt u van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 uur tot 13.30 uur. Ik vind het fijn als u belt en tegelijk helpt u mij mee dat er bij mijn telefonades niet teveel van u tussendoor schieten, die ik óók graag zou opbellen. En – het wordt een doorlopende herhaling als een vast refrein – ik blijf deze aansporing dus steeds weer herhalen zolang corona ons bedreigt, aantast en inperkt: houd vol en houd elkaar vast: denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Hopelijk kunnen wij elkaar aanstaande zondag weer meer persoonlijk ontmoeten, ook al is het met de beperking van 30 kerkgangers. Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Bedankje

Als je 4 weken volledig binnen zit vanwege Corona is het heel fijn dat je ook van mensen van de kerk telefoontjes en kaarten krijgt. En als klap op de vuurpijl kreeg ik dit weekend bloemen. Heel hartelijk dank voor dit alles. Toen ik drie en half jaar geleden voor het eerst naar de Rehobothkerk kwam voelde ik me er direct thuis. Het voelde als een warm bad. De aandacht die ik nu heb mogen ontvangen voelt als een warme deken. Gelukkig kan ik zeggen dat ik 14 november weer voor het eerst lekker buiten ben geweest. Dus nu moet ik verder mijn energie zien op te bouwen. Een vriendelijke groet voor u allen,

Tiny Dijkema

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.